

Misdaadgeschiedenis van Tytsjerksteradiel (3)

Het Muddejagersdrama van 1899 (mudde = mollen)

Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen: Drie mannen op een winternacht op jacht naar het velletje van een mud. Toch leverde het vroeger aardig wat geld op. Bovendien was het voor enkele arbeiders noodzakelijk om zo de winter door te komen omdat de boer dan vaak geen werk voor hen had. Honden waren onmisbaar bij het opsporen van mudden en een schep om de dieren uit te graven.

Auke Wagenaar, Geale Westra en zijn zoon Anne gingen op 19 december 1899 op muddejacht en staken het ijs over naar de Burgummerdaam. Auke kreeg natte voeten en nodigde zijn metgezellen uit om bij de herberg van Kramer aan te steken om zijn sokken te drogen. Ze namen hier vijf borrels per man, maar Auke liet er één staan en ze vervolgden hun weg richting Quatrebras. Bij de uitspanning Huis ter Heide van Hendrik Elings, gebruikten de Westra's elk vier en Wagenaar twee slokjes. Ze waren al aardig onder invloed, want ze vergaten de schep mee te nemen. Elings verklaarde dat later ook, maar ze waren niet vervelend geweest. Toen de Simmerwei af, het oosten in, op naar de Burgumerheide.

Vlak bij de Earmhústerwei kwamen de drie jagers twee concurrenten tegen. Een hiervan was Durk van der Meer. Hij stond bekend als stroper en had een hond waar hij dol op was. Zijn maat was Symen Bijlsma. De confrontatie met de andere jagers verliep niet al te goed. De hond van Durk werd aangevallen door de andere honden. Toen Durk zei dat de honden moesten ophouden omdat er anders doden zouden vallen, werd hij uitgelachen. De drie bedreigden hem toen. Over en weer vielen klappen. Durk en Symen sloegen op de vlucht voor de jagers die onder invloed waren.

Maar niet voor lang, want Durk haalde zijn geweer op. Tegen de wil van zijn maat Bijlsma, loste hij toen een waarschuwingsschot in de grond. Symen wilde niet meer bij de drie mannen blijven en ging naar huis. Het schot maakte de drie jagers woedend. Ze kwamen met hun honden op Durk af. In deze bedreigende situatie schoot Durk weer. Auke Wagenaar en Anne Westra raakten hierbij zwaar gewond. Geale Westra bracht zijn zoon Anne bij boer Andringa en hij overleefde het. Auke hebben ze later naar dezelfde boer gebracht, maar een paar uur later is hij overleden. Ze hadden de dader redelijk snel te pakken, omdat het ging om een lange jongeman op laarzen. Durk stond bij de nieuwsgierigen bij het erf van boer Andringa. Getuige rijksveldwachter Kleefsta van Burgum zei later, dat Durk zo afgrijselijk trilde, dat de pijp hem in de mond op en neer ging. De rechtbank veroordeelde Durk tot 15 jaar. Hiervan heeft hij 9 jaar uitgezeten.

Foto Durk van der Meer



(foto uit het familiealbum van de Burgumer politieagent Piet Kleefstra. Rijksveldwachter Jelle Nannes Kleefstra is geboren in Aldeboarn op 20 augustus 1862 en overleden op 4 april 1923)

*Foto Durk van der Meer
(Detail foto Dam en Schaakclub
"Houdt stand" fan Noardburgum út 1931)*

